

K
N
I
V

EEN WARRELING VAN WITTE BLOEMEN



牛
年

DARGAUD
Collectie Première

V I N K

DE DWAZE MONNIK



EEN WARRELING VAN WITTE BLOEMEN

Redactionele verzorging Nederlandse uitgave:
Van der Heide produkties, Zandvoort

Uitgever:

DARGAUD  **BENELUX**

Paul Henri Spaaklaan 17 – 1070 Brussel (België)





Van
bovenaf
moet het
nog mooier
zijn. Kom,
Ki Ju!



En dan te
bedenken
dat de
andere
reizigers
niet meer
op hun
benen kun-
nen staan!



Daarginds
is de
hemel wat
lichter.

Ja, achter de horizon ligt mijn land.
Vanavond zetten we voet op
Koreaanse bodem, He Pao.



Ik benijd je blijdschap.
Maar als ik eraan denk
dat ik er de Dwaze Monnik
zal ontmoeten, na zo'n
lange zoektocht, voel ik
alleen maar angst.



De tyfoon jaagt achter de
regenboog aan en nadert
de kust. In zijn bloedrode
lijkwade twee dode kinde-
ren! Wat een vreemd
visioen!



Ik zie ook een voorwerp dat in de
sneeuw is gevallen... met de in-
scriptie "gek gek gek". Maardat is...



...dat is mijn
fluitje! Het
hangt nog
steeds aan
de muur...!



Het is slechts
een boze droom:
er zijn geen
kinderen in dit
afgelegen oord.



Kijk nu toch,
meester
Cho! Zijn het
geen echte
kemphanen?
Ha, ha!



Twee
tijgerwelpen
bedoelt u,
heer! Ze lij-
ken sprekend
op u.



Probeer deze trap
maar eens af te we-
ren! Papieren tijger-
tje!

Niks
aan!

Goed ontweken, Yu Shin!
Zo doe je niet onder voor
je grote broer!



Dat zullen we 'ns
zien! Hier!

**NEE!
ZO NIET!**





Geesten uit het hiernamaals! Luister naar deze trommel! Meester Cho heeft zich zo juist bij u gevoegd. Spaar dus de tweede jonge heer van de familie Yoo!



YU SHIN!
HAHA!

'n Wonder!
Ik ben gered!

Vader, moeder! U had mijn grote broer moeten straffen! Hebt u meester Cho ter dood laten brengen?

Waarom hebt u hem niet ontslagen, zoals de vorige? Nu durft niemand zich nog aan te melden als gevechtsleraar!



Maak je maar geen zorgen, Yu Shin! Men zal denken dat het een ongeluk is geweest... En mijn mannen zijn al op zoek naar een betere leraar.



Had ik maar niet gedaan of ik flauwviel...



Welkom in Korea, He Pao!



Woont je neef
aan de andere
kant van de stad?

Ja, die kant op. Bij hem kunnen we
logeren en paarden lenen om mor-
gen naar mijn dorp te gaan.



Wat een vreemde
rust. Gaat iedereen
hier vroeg naar bed?



De nacht valt
hier vroeger dan
in het zuiden...



LIGGEN!



Wel alle...

Fas op! Daar is er nog
een... Ze fokken hier
blijkbaar tijgers in
plaats van honden, zoals
in China.





Weet ik niet. Maar het zijn beslist menseneters.





Deze tijgers hebben al zo'n tien mensen opgegeten. Ze komen vast terug.

Niet na hun ervaring van vandaag. Maar... zeg ze dat ik die tijgers nog wel verder wil verjagen zodat ze...



Vandaag niet, He Pao. Laten we gaan! En vraag me maar niet te vertalen wat ze net zeiden.

Niet nodig! Hun gezicht spreekt boekdelen.



Laat me erdoor.

Waarom krijg ik óók de schuld, een goede zoon die terugkeert naar zijn land? Ik zal me beklagen bij de autoriteiten.



Ooh! Mijn noed!



He Pao, deze militairen zijn hier niet om ons te arresteren. Ze zeggen dat prins Yoo, gouverneur van de provincie, ons graag wil ontmoeten. Hij is een liefhebber van de gevechtkunst.

O, ja? Dan wil ik hem ook graag ontmoeten. Laten we gaan!



Nauwelijks ben je aan land, of je bent al beroemd. Ze praten over niets anders dan je heldendaad.



Zou de Dwaze Monnik hier bekend zijn? Misschien kan prins Yoo me er iets over vertellen.





In deze familie heeft men grote verering voor de gevechtskunst en de gevechtsmeesters.

Wat een gelukkig toeval voor ons, heer.



Vader, verwacht u gevechtskunst niet met dierendressuur?

En gevechtsmeesters niet met circusartiesten?



Stil jullie! Jullie zijn zelf twee wilde dieren die afgericht moeten worden.



Ik wil dat mijn zoons dappere krijgers worden! Juffrouw He Pao, zou u daarvoor willen zorgen?

Tja... eigenlijk ontbreekt het de twee jonge heren niet aan inzicht. Ze zouden onderricht moeten hebben van iemand met andere talenten dan ik heb.



Euh... Juffrouw He Pao wil hier de mogelijkheid onderzoeken om de regenboogvogels af te richten die zo kenmerkend zijn voor dit land.

Regenboogvogels...
O, ja!
Die zijn mooi, hè?



Dan moet u hier niet in de winter zijn. Dan zijn die vogels allemaal naar het zuiden toe.



Africhten! Ha, ha! Bij ons worden ze eerst geplukt, om sieraden te maken van de veren, en dan gebraden.

Weet ik.



Wel jammer! In China fokken we vogels voor hun zang en om de kunstjes die je ze kunt leren.

Denk toch maar even na over het voorstel van de prins.



Dus u gaat naar het dorp van meneer Kim. In dat gebied zit veel wild. Ik zou u graag mijn zoons toevertrouwen.

Dit is het seizoen waarin ze altijd op jacht gaan.

Maar...



Het is mij een grote eer de jonge heren als gids te dienen.



Maak u geen zorgen: er gaat een escorte mee, evenals de benodigde voorraden.

Dan gaan ze eens jagen zonder mij.



We kunnen onmogelijk weigeren.

Geeft niet.



Ze kan niet op de hoogte zijn van de executie van meester Cho! Waarom weigert ze dan? Probeer daar achter te komen, Hye Ku.

Ja, heer.



Terwijl ik op Bang Song en Yu Shin let, zal ik ook een oogje houden op de rest.



Maar behandel haar goed. Ze is deskundiger dan meester Cho. Hier, geef haar morgen om te beginnen drie goudstaven.

Dat zal ik doen, heer. Uiteindelijk zal ze wel van gedachte veranderen.



Me met die twee jongens bezighouden? Ik moet er niet aan denken. Maar als Ki Ju de prins een dienst bewijst, zou dat zijn familie wel eens ten goede kunnen komen.





He, u daar, intendant! Waarom zijn er maar drie draagstoelen?



Voor de jonge prinsen en voor u. Wat Kim Ki Ju betreft...



Luister! Ik ga de prins bedanken voor zijn vrijgevigheid. Als ik terug ben, wil ik vier draagstoelen zien. Vier! Is dat duidelijk?

Goed, juffrouw!



Grote broer, herinner je je nog hoe we afgelopen winter gingen jagen in deze streek?

Natuurlijk. We verdwaalden in de bergen...



...en het duurde een hele tijd voor dat vader de goede weg teruggevonden had.

Precies. We kennen dit terrein nu goed. Dat kunnen we gebruiken voor je weet wel.



We zijn er, edele heren. Daar zijn de notabelen van het dorp om u te verwelkomen.



Mijn vader...
Mijn moeder,
die van Chine-
se afkomst is
....

Juffrouw He Pao, we zijn heel gelukkig
u te mogen verwelkomen.



Mijn jongste zoon
zegt: "het hele
dorp zette grote
ogen op toen ze
zagen dat grote
broer Ki Ju terug-
kwam in een draag-
stoel, met de prin-
sen." Hi, hi!



Is dat
goud?

Ooh! Drie
goudstaven!



Het eten is klaar...
Wat heb je gevon-
den? Een of
ander kruid?



Een giftige
plant die buik-
pijn veroor-
zaakt, heh, heh!



Dat... dat wil je toch
niet gebruiken
voor de prinsen en
hun gevolg?

Rustig maar, Ki Ju. Als ik dat
van plan was, had ik er niet over
gesproken. Het zou jammer zijn
om de vrede in dit dorp te ver-
storen.



Dus morgen tijdens de jacht gaan
we tot actie over. Goed, laten we
gaan eten. Ze wachten op ons.

Ssst!
Er staat
iemand achter
de deur!





Ik heb u eerder gezien...
U was erbij toen ik
gisteren die tijgers
ving.

Volgens mij verstaat
hij geen Chinees.
Laat mij maar, ik
ondervraag hem wel.



Ik spreek uw
taal. Ik zal
alles wel ver-
tellen.



Dus jullie zijn
leerlingen van
meester Cho...
zijn jullie niet
wat te snel
met je wraak-
oefening?



Helemaal niet.
Volgens de paleis-
wacht hadde Zwarte
Prins nóg meer
haast met de exe-
cutie van onze
meester.

Een raad: de grens is
niet ver. Ga het land uit
nu het nog kan. De prins
laat de verwanten van zijn
slachtoffers nooit in leven,
dat weten jullie ook wel.



Haast je! Ik moet
jullie nu gaan aan-
geven, anders ko-
men de dorpingen
in de problemen.
Ga nu! Veel geluk!

Ga maar
alleen, Ki
Ju!



Pas op voor die twee deug-
nieten, mevrouw. Ze zijn
ontzettend jaloers op
elkaar. Dat heeft waar-
schijnlijk onze meester
de kop gekost.



Ik herken die kleine
dief wel. Verzamel
alle jongens van het
dorp op het plein.

Ook de zieken.
En vergeet
de dwergen
niet.

Stop! Ik heb twee
mensen in de rich-
ting van de grens
zien vluchten!



Ik heb voorzichtig
geïnfomeerd bij
mijn familie.
Niemand heeft ooit
van de Dwaze Mon-
nik of van Zhou Li
gehoord... Zo heet
hij toch?

We weten
allebei dat hij
in dit gebied
woont.



Hela!
Wat doet
onze gids?

Ik kom, edele
heren!



Is het
groot wild?

Nee, edele heer.
Twee, drie men-
sen, houthak-
kers misschien.



Mijn voedster, hm hm!

Waarom
heb ik toch
zo'n hekel
aan dat joch?



Deze sporen zijn
interessanter.

**PAS
OP!**



Hè?



**BANG
SONG!**

Aan u de
eer, edele
heren!



Bang Song,
Luister!



Idiot! Jouw schuld dat ik miste! Ik wilde de moeder!

We moeten bij elkaar blijven. Vergeet dat niet!



Arm dier!



Raak!

Ze is alleen gewond!



Die stommelingen letten niet meer op ons. Kom mee!



Ik heb 'r!



Mooie vangst!

En het jong?

Daar is die Chinese mee bezig.

Waar zijn de jonge prinsen eigenlijk?



He Pao, heb jij de jonge prinsen gezien?

Die waren toch bij jullie?

Zoek hun sporen in de sneeuw, meneer Kim.



Hierheen! Ze zijn naar die waterloop gereden, waarschijnlijk achter een ander dier aan.

VOORUIT!



Zwarte wolken pakken zich samen voor mijn deur. Steeds dat zelfde visioen!



En dan die dode kinderen... wat heeft dat te maken met een oude man als ik?



De paarden van de prinsen!



Edele heren Bang Song en Yu Shin! Waar bent u?!

De sporen houden hier op. We moeten aan de overkant gaan zoeken.



Kijk! Er is een boodschap vastgemaakt aan het zadel!



"We hebben de prinsen ontvoerd. Wacht op onze instructies." Geen ondertekening, maar, verduiveld, ik denk dat ik weet van wie dit is.

Ki Ju!



Ki Ju, ik ga eens op de andere oever kijken... Ach, hij hoort niets!







Hij is niet alleen.



Kinderen allebei weg!

Naar bergen!

Zonder tolk krijg ik er waarschijnlijk niet meer uit.



Ik hoop dat Ki Ju het zal horen.



Genade! Erg koud!

De soldaten zullen zich zo wel over jullie ontfermen. Intussen zitten jullie hier beter dan in een boom.



Blijkbaar zijn de jonge prinsen ontsnapt en hebben ze zich daarboven in de bergen verstopt. Maar waarom zijn hun ontvoerders ze niet achterna gegaan, naar boven, in plaats van hier te blijven rondhangen?



Heh, heh! Opgeruimd staat netjes.

De twee nieuwe leden van onze bende zullen ons zo wel bevrijden.



Jullie?! Maar ik dacht dat....



Zijn jullie nog niet weg? Dit is echt niet het moment om je meester te wreken. De soldaten kunnen zo hier zijn.



Ach! Die zoeken toch alleen maar die twee ettertjes van de tiran. Ik zag dat ze hun paarden achterlieten bij het riviertje en toen naar deze berg liepen. Ik dacht dat het escorte hen wel zou volgen, maar dat was niet zo.

Wat? Waren ze alleen?



Ja. Het leek wel of ze zich liepen te verkneuteren om een of andere gemene streek. Zoekt u ze ook?



Ooh!



't Spijt me, ik gleed uit.

Ik vond hun verdwijning al zo vreemd. Geen wonder, het was dus opzet. Wij moesten geloven dat ze ontvoerd waren. Waarom?



Kleine schurk! Wat heb je van haar gestolen?

Een fluitje, als herinnering



Er zwerven hier bandieten rond. Wees voorzichtig!

U ook! Blijf op zes passen afstand van die man, anders zal hij u doden.



Over wie heb je het? He, kom terug!...



Voorzichtig nu! Ik heb al eens iemand neergeslagen die ik voor de Dwaze Monnik hield...



Ga weg!
Ik heb je niet
uitgenodigd!

Edele heer, sinds onze korte
ontmoeting van verleden
jaar wil ik me zo vreselijk
graag met u meten.
O, alstublieft...



Vanochtend
had ik weer dat
visioen van die
dode kinderen...
ik wil niet dat
jij dat bent.
Ga weg!



Hè? Doodt u uw
tegenstanders als u
verliest? Maar
schaken is toch maar
een spel?

Daar gaat het niet
om, brutale vlerk!



Maar waar
vind ik dan
een speler
die net zo
goed is als
ik? In China
misschien?



Goed, opscheppertje.
Dan moet je 't zelf
maar weten.



We zullen op twee
borden spelen,
zes passen van
elkaar. Denk eraan
dat je in geen ge-
val dichterbij me
mag komen,
anders dood ik je
misschien.

Begrepen!



Ik begin!
Ik zet mijn
paard voor-
uit.



Pas op!



Het is Il Sung
Ik geloof dat
hij dood is.
Zullen we het
ravijn in gaan
om te kijken?

Heeft
geen zin.
We stap-
pen af en
gaan ver-
der als
het zicht
beter is.



Als we de prinsen
niet terugbrengen,
is ons lot niet veel
beter dan dat van
Il Sung...

Ja, en levend
terugbrengen!
Hier, neem
een slok rijst-
wijn.



Hm... een goede zet, meneer. Dat had mijn grote broer ook gevonden als hij hier was geweest... Ik heb u trouwens nog niet verteld wat ons vanochtend is overkomen.

Verveel me niet met je geklets. Speel!



Goed... als ik verlies, ga ik weg. Maar als ik win... zou u dan iets voor me willen doen?

Je onbeschaamdheid amuseert me wel. Goed!



Wat vindt u van deze zet? Mijn wagen slaat uw olifant, niet gedacht, hè?



Het... het is maar een spel! Windt u niet zo op.

Eruit! Heb jij soms die vervloekte meid meegebracht?



Er werd opzettelijk Chinees gesproken zodat die vervloekte meid het kon verstaan.

Auw!



Jufvrouw He Fao!



Waarom behandelt u hem zo?

Pas op! Houd zes passen afstand!



Oh? Hm... ik begrijp het al. Beurk! Zes passen is nog te weinig. Kom, laten we weggaan.

Het schijnt dat een vrouw ooit een pijl op hem heeft afgeschoten. De metalen punt is in z'n schedel blijven zitten. Ziet u 'm, aan de linkerkant?



Daarom is hij zo geïrriteerd en mag niemand dichtbij hem komen. Zijn bijnaam is Zes Passen, dat zegt genoeg.





Allemachtig!
Hij heeft een
hele onder-
aardse gang
aangelegd.

Nu weet ik het: mijn
laatste visioen over
die twee kinderen
had betrekking op
dat meisje.

Op mij?
Wat
zegt u
nu?



Ga terug in je
hol, oude mól!
We hebben geen
tijd te verliezen.



Je was zwanger van
een of andere obscure
kluizenaar en je wist
het niet eens, licht-
zinnige meid!



Hij raaskalt!
Zeker de
eenzaam-
heid!

Het is
een onheils-
profeet.



En met reden! Je kind is kort
na de conceptie gestorven. Je
hebt het ongemerkt verloren,
jij onwaardige moeder!

Kom, juffrouw
He Pao. We
laten die man
alleen met zijn
krankzinnige
haat.



Moet ik je er nog aan herin-
neren dat je slechts een armzalige
barbaar bent, opgevoed door
Chinezen?

Waar is die
barbaar dan?
Ik zie alleen
een woeste-
ling met een
gaatje in zijn
hoofd.



Laat me een herinnering voor
je ophalen die je dacht begraven
te hebben: toen je drie jaar
was, kreeg je pleegmoeder een
zoontje. Op een dag is hij ver-
dronken omdat jij hem in de
rivier liet vallen...



....uit
jaloerie!



Dat was
een
ongeluk!

Pas op!





Wie is ze?
Spreek
op!

U bent
de ziener.
Raad
maar!



Goed, goed! Niet flui-
ten! Ze heet Tang He
Pao. Ze komt uit China
en ze is zogenaamd
op zoek naar de regen-
boogvogels.



Dat is niet
mogelijk!

Vraag het haar
dan zelf! Maar
pas op! Ze is
een expert in de
gevechtskunst.



En ze is heus
niet gevlucht
voor dat ge-
fluit van u,
maar voor
uw stinkende
adem!



Vervloekte
Dwaze
Monnik!



Mijn krachten
laten me in de
steek!





Ik zie haar voetsporen niet meer.
Waar kan ze gebleven zijn?



Juffrouw He Pao! U moet me helpen om mijn grote broer terug te vinden!

Stil!



Jullie, zonen van de Zwarte Prins, hebben dat drama met haar broertje weer bij haar opgeroepen. Die herinnering zal haar noodlottig worden.

En u hebt daar zeker niets mee te maken?



De ene herinnering roept de andere op. Nog niet zo lang geleden beging ze in trance misdaden door gebruik te maken van - wel verduiveld - de gevechtstekunst van de Dwaze Monnik. Maar volgens zijn regels is het verboden te doden, wie ze overbreedt, verliest zijn leven.

U bent die Dwaze Monnik dus niet ... hè?



Als ze zich dat bloedige verleden herinnert, zal ze zich niet tegen de dood verzetten...

Yu Shin, ze neemt afscheid van ons... ik vraag me af of ik er blij mee moet zijn.



Houd nu eens op met haar gedachten te lezen! Zeg me liever waar ze is!





Wat een merkwaardige verandering!
Een ogenblik geleden zag ik haar nog
zweven tussen leven en dood, verplet-
terd door de vloek van de Dwaze Monnik,
en al bedekt met een ijzige lijkwade...

En nu ?

De sneeuwvlokken ver-
anderen in witte bloemen
...die door een windvlaag
worden opgezweept uit
het ravijn. En zij laat zich,
licht als een bloemblaadje,
meevoeren naar de top
van de rots...

Dan is ze dus weer
tot leven gekomen.
Waar is die rots,
Zes Passen ?

Stop!
Blijf waar
je bent !



Tijdens mijn val zag ik
in een flits de spook-
beelden uit mijn verle-
den. Laat ze maar in
vrede slapen op de
bodem van dat ravijn!
Wat ben ik blij dat
ik op deze rots sta !



Alles ziet er
zo feestelijk
uit door de
sneeuw. Van-
daag vergeef ik
iedereen, ook
de Dwaze
Monnik.... en
zijn beelden.



Ik ben opgelucht dat ik de
Dwaze Monnik heb gezien.
Toen ik nog niet wist of hij
leefde of dood was, stelde ik
me voor dat zijn ziel in mijn
lichaam woonde en mijn geest
leidde. Die obsessie heb ik nu
eindelijk niet meer !



Maar dat ik hem zou
zien in de gedaante
van Zes Passen, had
ik niet verwacht. De
ontmoeting viel me te-
gen. Des te beter,
eigenlijk.



Het is zo ver!
Ze heeft mijn
portret gezien.
En ze heeft de
inscriptie gelezen:
*Zes Passen door
zijn oude vriend
Zhou Li.*
Ze ziet me dus niet
meer voor hem aan.

Zhou Li? Is
dat de Dwaze
Monnik?



Ze zal hem zo wel
zien, op zijn vaste
plek.

Laten we
erheen
gaan!



Er beweegt
zich iemand
tussen die
beelden.



Dwaze
Monnik!!!



Ik heb uw inscripties ontdekt in het
labyrint in de berg van de Gekleurde
Wolken.



Als ingewijde in uw gevechtskunst,
had ik me erbij neergelegd uw vrouw
te worden. Maar ik wil niet bij u
blijven. Nooit van m'n leven!



Ik kwam hier om de
meester een vraag te
stellen, want zijn
gevechtskunst dreigt
me krankzinnig te
maken. Maar nu ...





Is die rots met de beelden nog ver?

Yu Shin, ik vond het prettig met je geschaakt te hebben, ook al heb ik verloren.



U kunt zich altijd nog revancheren.

Ik ben bang dat... Oh, ja, dat zal ik zeker.



Krrr aaak!



ZES
PASSEN !



Yu Shin, daar...



Mijn fluitje!
Ik zal nooit meer de regenboogvogels van mijn oude vriend Zhou Li kunnen roepen... Wie moet nu voortaan voor ze zorgen?



Die verrotte boom heeft me schaaamat gezet. Het was mijn laatste partij, dat voelde ik al bij de komst van He Pao.

Welnee! Kijk, daar is ze. Ze zal u redden, Zes Passen.



KRAK!



Me redden... Ze bevindt zich in een andere wereld, ze ziet ons niet.

Hé! Hierheen!



Door deze pil voelt u zich straks een stuk beter.

Ik ga nu niet beginnen met medicijnen.

Toe, voor deze keer!



Is mijn meester gek? Stel die vraag dan!

Ik heb geen meester, meneer Zes Passen.



Ah, Yu Shin, ze zijn allemaal hetzelfde, die vrouwen! Juffrouw He Pao, eigenlijk weet u niet wat u doet, want u verkeert in staat van dronkenschap. U bent dronken van hoogmoed of van wat dan ook...



U hebt duizenden li afgelegd om hem te ontmoeten. En nauwelijks hebt u hem gezien of u vertrekt al weer. Waarom hebt u al die moeite gedaan?

Misschien voor een moment van dronkenschap, zoals u 't noemde.



Laat me alleen. Ik kan nu eindelijk met mijn eigen handen die kwellende pijlpunt eruit trekken, heh, heh, heh, heh!

Maar...



We moeten naar hem luisteren. Denk aan je grote broer.



Iemand zal wel
zorgen voor zijn
begrafenis, maak
je maar niet on-
gerust.

Het is allemaal
de schuld van
mij en mijn
broer. Ik zal u
vertellen wat
we van plan
waren ...



Nu ja, we praten er niet
meer over. We moeten zo
snel mogelijk de schuil-
plaats van die bandieten
vinden. Weet jij de weg?

Nee! Maar
misschien
die man
daar, achter
die bomen.



Hé!
Meneer!

Hij lijkt wel
doof. Hij
begint te
rennen.

Waar
is hij
dan?



Probeert u
hem in te
halen, u kunt
harder ren-
nen!

Maar... het kan
aan mijn ogen
liggen, maar
ik zie nog altijd
niemand.



Wat? Daar rent hij, nog
geen vijftig passen van
ons vandaan. Hij lijkt
trouwens op...

Als je iemand volgt,
moet je toch zijn
sporen zien...



Het is... het is Zes Passen!
Ik heb van hem gewonnen met
schaken en... hij belooft me te helpen.
Zijn geest brengt ons naar de
schuilplaats.





AUW!
Alstublieft!
Niet meer
slaan!

Niet meer slaan? Ik ben pas
bij... 47, hierzo! In de tijd dat
ik leraar was bij de Zwarte
Prins... 48!... had ik je graag
zo'n pak rammel gegeven... 49!



En dat
is 50!

Hij verdient
meer!

Genade! Ik
heb geboet
voor mijn
schuld. Laat
me gaan,
alstublieft!



Voor het feit dat je mij de verkrachting
van je bediende Lee in de schoenen
hebt geschoven, waardoor ze me door
heel Korea hebben achtervolgd, heb
je vandaag inderdaad genoeg straf
gehad. Maar voor die arme Lee, die zich
in een put heeft gegooid, nee, daarvoor
heb je nog niet geboet.



Verdubbel het
losgeld, mijn vader
zal het betalen!

Goed idee. We zullen het
zelfs verdriedubbelen.
Onze schuilplaats be-
vindt zich in China en je
vader weet dat het leven
hier duurder is dan in
zijn land.



Intussen blijf je hier als borg
voor de dood van mijn ongeluk-
kige opvolger, meester Cho.
Hij is onterecht onthoofd.

Wat kan ik niet helpen,
dat is de schuld van
Yu Shin. Als u hem
te pakken kunt krij-
gen, zult u het horen!



Eerst zullen we
je maar eens con-
fronteren met de
twee leerlingen
van wijlen mees-
ter Cho. Laat ze
binnenkomen!



Grote leider! Neem ons niet kwalijk dat we
die andere kleine rat niet hebben meegenomen.
Maar er is nog iets ergers. Die duivelin
van een He Pao zal binnenkort wel...

Pas op!!



Grote leider, we wor-
den aangevallen!
Een groep halfnaakte
kerels! Ik weet niet
waar ze vandaan komen.

Halfnaakte
kerels? Die zijn
zeker levensmoe!
Maak ze alle-
maal af! Geen
genade!







Soldaten, gooi je wapens neer, anders gaat dit mes door de keel van jullie prins!



Ik zal jullie leven sparen! Ga! Zeg tegen de Zwarte Prins dat ik voor zijn zoon 50 goudstaven wil hebben, niet jullie bloed.



Misschien redt mijn bloed jouw hoofd en dat van mijn mannen, Ki Ju!

Dat weet je bij de Zwarte Prins nooit. We moeten een ander plan bedenken!



We zijn net op tijd om het spel te beëindigen. U bent aan zet, juffrouw He Pao. Neem de koning!

Goed idee, Yu Shin!



Arrrrggghh!

Terug naar de trap! En geef bevel de jonge prins onmiddellijk vrij te laten!

Heb... hebt u twee tijgers tegelijk geveld? Dan...



...dan hoef ik, die slechts één tijger met de blote hand heb gedood, niet beschaamd te zijn aan uw genade te zijn overgeleverd, juffrouw.



Grote leider?

U kunt de nek van dit oude karkas breken als u wilt, maar daardoor zal de gijzelaar toch niet vrijkomen. De Zwarte Prins bestelt zijn onderdanen en wij bestelen de Zwarte Prins; dat is niet meer dan rechtvaardig.

Oei, oei! Wat nu te doen, Yu Shin?



Eindelijk de afrekening!



Sterf,
moorde-
naarszoon!
Ik ben de
leerling van
meester
Cho!



Het
fluitje!



KUYYN!



Zes Passen!
Stop je
oren dicht!



?



Help!



Bravo,
edele heer
Bang
Song!



Ze zijn gek geworden!
Nu is 't onze beurt,
jongens!



Stop!

Ayy!



Ki Ju! Zeg tegen de
soldaten dat ik geen
nodeloze strijd wil!
Wij zijn de situatie
meester. We hoeven
ze alleen maar te
ontwapenen!



Help! Hij is gek geworden!



Goed gedaan, Yu Shin!
Je kunt weliswaar niet
zo goed fluiten als
Zes Passen, maar je
imitatie heeft succes
gehad!



Rustig, jij! Je vriend
heeft me opgedragen
je terug te brengen
naar je moeder...
Waar woont ze?

Laat me los, alle
duivels! Hij moet
me terugbrengen.
Waar is hij?



Wat gaat u nu
doen? Ons uitle-
veren aan de
Zwarte Prins?

Door u zijn we hier terecht gekomen, dus u
zorgt maar dat we onderdak krijgen voor de
nacht. Morgen gaat ieder zijns weegs.



Het is ons een grote eer u te mogen
ontvangen, juffrouw. We zijn geroerd
door uw vriendelijkheid. Wij zullen
alles in het werk stellen om het u
naar de zin te maken. Hebt u soms
wensen?

Warme kleren voor
de soldaten.
En laat de gewon-
den in één huis
bijeengbrengen, dan
kan ik ze verzorgen.



Ik geef toe dat ze ons enorm
geholpen heeft. Denk je dat...

Nee, ze gaat niet
met ons mee. Laten
we daar maar blij
om zijn...



Dat maakt het wel
eenvoudiger, hè?
Heb jij een idee wat
we tegen vader
moeten zeggen...?



